



Siden det første par havørne genindvandrede i 1995, har bestanden været jævnt stigende og er nu på ca. 50 par. En havørn så i 2007 ud til at ville bo ved Rands Fjord, men så lod den sig lokke til Kolding Kommune. Koldingenserne byggede nemlig en kunstig rede – af grene som en havørn ville have gjort det. Og en Kolding-ørn fik så ”vores” ørn lokket i kanen.

Nu var det os magtpåliggende trods alt at få et ørnepar før vejlenserne. Så vi hyrede redebyggeren fra Kolding, og i november 2008 var reden færdig. Flere ørne har været og kigge, men sidste sommer så det ud til at være alvor: Et par ørne viste stor interesse, og her i foråret 2013 så vi dem brække grene af og bygge videre på reden, og vi så dem også hvile på reden og æde et bytte der oppe.

Men desværre er begge ørne lidt for unge, så det blev ikke til noget med at yngle i år. Vi må glæde os til næste forår, idet vi håber, at parret ikke kommer ud for uheld eller bliver forstyrret, så de forlader området. Ejeren af redeskoven er glad for ørnene og passer godt på. Men desværre har vi flere gange set kajakroere ro alt for tæt på reden – her har vi også ørnenes foretrukne siddetræ.

Havørnens føde gør de færreste mennesker misundelige. Om vinteren tager de mest ådsler og syge eller svage fugle, og om sommeren er brasen favorit. Dertil kommer sikkert skarvunger, siden der nu er en skarvkoloni ved Rands Fjord. Velbekom, kære ørne!

Prøv at tage ud til Rands Fjord – er der en ørn i luften, er den svær at overse. Dens vingefang er op mod 2,4 meter – den kaldes ikke uden grund ”den flyvende dør”! Fotoet viser en ung havørn.

Følg også årets gang på Facebook og få inspiration til ture ud i naturen: **Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia**

Tekst og foto: Ole Klottrup