



Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia 1. juli 2012

Kære læser

DN Fredericia bringer dig atter nyt om natur og miljø i vores lille kommune.

Har du fået ulejliget alle dine venner og bekendte med vores nyhedsbrev – og har du fortalt dem, at de selv kan få det direkte – uanset om de er medlemmer af DN eller ej? Hvis ja, kan du slappe af og læse nyhedsbrevet roligt igennem.

I juni fortalte vi om reaktioner på vores forslag om Nationalpark Lillebælt – fremsat i nyhedsbrevet fra maj (find det her www.dn.dk/fredericia, gå ind under nyhedsbreve). Vi har fået endnu flere positive tilkendegivelser, bl.a. fra regionsrådsformand Carl Holst. Vi arbejder videre.

I juni-nyhedsbrevet opfordrede vi også vores politikere til at arbejde for en fredning af Hyby Fælle, hvis Forsvaret ikke længere skal bruge øvelsesområdet. Men vores byråd har det for tiden svært ved at enes om at tænke på fremtiden. Vi arbejder videre.

Fra Nilen - ad omveje



Det var en smeltende varm dag sidst i maj, som kunne det have været ved Nilens bredder (hvor der dog næppe er engelskgræs!). Og her var der så to nilgæs – og det er ganske vist, de stammer fra Egypten. Eller i alle tilfælde fra Afrika. Men nu bor de her i vores kommune – måske på lånt tid.

De to nilgæs er med 99,99% sikkerhed ikke kommet flyvende direkte til os fra Nilen. De stammer fra fugle hjembragt til engelske godser som prydfugle. Nogle er i tidens løb undsluppet og har dannet bestande i den frie natur, først i England og i Holland. De er set sporadisk her i kommunen i de seneste år, men sidste sommer blev det til familieførøgelse.

Man ser på dem med skepsis, idet de er temmelig krigeriske og territoriehævdende – og så er det en invasiv art. Men det er med god grund, at andre invasive arter med meget værre følger for vores natur er løbet med vores opmærksomhed – mink, mårhund, japansk pileurt, bjørneklo, rynket rose osv.

Læs her, hvad Naturstyrelsen mener om nilgåsen.

(<http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Artsleksikon/Dyr/Fugle/Gaes/Nilgaas/>)

Her og nu kan vi ikke gøre så meget andet end at nyde synet af de sjove, langbenede gæs!

Det bliver gudskelov ikke til noget (?)



Trelde Næs er et af de få, uforstyrrede områder i vores kommune. Kort fra dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 19.6.

Teknisk Udvalg og Miljøudvalget holdt møde – henholdsvis den 19. og den 20.6. – om nye vindmølleplaceringer. Den helt ubærlige mulighed er havvindmøller ud for Trelde Næs.

Næsten lige så slemme er placeringer op ad Treldeskovene og syd for Oddersted.

Vi er glade for at kunne fortælle, at ingen af de to udvalg mener, at der skal findes nye placeringstilbud ud over dem, der er i forvejen – ved Follerup og ved Stallerup.

DN går ind for vindmøller og grøn energi, men vi går også ind for, at der skal være steder i vores lille kommune, hvor borgerne kan færdes uden konstant at se og høre motorveje, andre store veje, jernbaner, raffinaderier, kraftværker og andre store, tekniske installationer, f.eks. vindmøller. Og som vi alle ved, er der kun ganske få sådanne steder i Fredericia Kommune, sønderskåret som kommunen er af trafik anlæg. Dette skrev vi til begge udvalg inden deres møder, og vi fik omgående svar fra flere medlemmer om, at de i alle tilfælde ikke ville gå ind for de ”grimme placeringer”.

Man har i Fredericia Dagblad gennem meget lang tid kunnet se læserbreve om voldsomme vindmøllestridigheder i andre kommuner. Derfor har mange sikkert spekuleret på, hvornår bøvelen kommer til vores kære kommune – med skole- og parkerings-uenighed har vi mere end nok. Så nu, kære læser, kender du vores to udvalgs syn på de nye vindmølleplaceringer – konklusionerne fra møderne sandsynliggør, at vi ikke her har roden til mere strid.

Udvalgenes beslutninger beror på en vis modstandskraft, hvis vores byråd kommer under pres fra regeringen. Vindmøllesekretariatet, som har fundet de måske egnede steder, hører under Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Og regeringen satser på vindmøllekraft. Vi får se.

Kommunen: Samarbejde og modarbejde



Kommunen insisterer på, at der skal gå en sti ovre på den anden side af vandet, mellem tagrørene og Spang Å. Men den sti vil hverken Fredningsnævnet eller DN vide af, for den vil spolere fuglelivet. Fotoet er taget mod nord fra Egeskov Kirkes dige. Herfra er der gode muligheder for at observere fugle – som du kan se, er lyset fantastisk!

På de fleste områder har vi et strålende samarbejde med kommunen, på nogle enkelte det modsatte. Vi vil her fortælle om en sag, hvor vi finder kommunens sagsbehandling både usaglig og ukvalificeret.

For nogle år siden lancerede kommunen en plan om at lave en sti fra Egeskovvej på dæmningen mellem det naturgenoprettede område ved Egeskov Kirke og Spang å. Ved Rands Fjords østende skulle der være et fugletårn. Stien skulle gå videre til den nuværende sti langs Rands Fjord.

Efter flere års argumentation slap vi for fugletårnet, men kun ved at appellere til ”det politiske niveau”. Placeringen af tårnet var håbløs, idet man en stor del af dagen skulle observere mod solen. Fra Egeskov Kirkes dige har man strålende observationsmuligheder – med solen. Tårnet var spild af kommunens penge – det gør indtryk. I alle tilfælde på politikerne!

Næste fase var at undgå stien og en udsigtsplatform i kanten af Rands Fjord, idet vi her har et af kommunens få gode fugleområder. Her ruger bl.a. den ret sjældne rørhøg, grågås og vibe. Vi dokumenterede med en rapport fra Dansk Ornitologisk Forening, at en sti ville skræmme ynglefuglene væk. Men det afviste kommunen, for ifølge den er der gæster i såvel Skjern Enge som på Tipperne, uden at det generer fuglene.

For det første er det urimeligt at sammenligne disse kæmpeområder med vores lille område. Og for det andet kunne vi dokumentere, at selv ganske få personer på nye stier i Tipperne indebærer, at en repræsentativ fugleart ophører med at ruge inden for 300 til 500 meter fra stierne. Og hele vores område er ikke bredere. Kommunens påstand var med andre ord grebet ud af luften.

Sagen endte – troede vi – da Fredningsnævnet for Sydjylland erklærede, at sti og platform ville true den biologiske mangfoldighed ved Rands Fjord - altså forbud mod kommunens sti. Men kommunen vil have stien, og nu har man klaget over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet med den begrundelse, at fredningen er en landskabsfredning, der ikke har noget med fugle at gøre.

Kommunens argumentation - først at stien ikke skræmmer fuglene - røbede villighed til at se bort fra saglig viden om fugle og til at fremføre forkerte påstande om fugle. Og da saglig viden overbeviste Fredningsnævnet, så fandt kommunen bare på noget andet. Vi finder kommunens ageren usaglig og ukvalificeret, og det gælder hele vejen igennem fra fugletårn til sti.

Flere private lodsejere vil ikke have stien, og hvad kommunen kan have ud af at klage er os derfor en gåde.

Vi mener, at Fredericia Byråds Miljøudvalg har fået dårlig rådgivning, og vi håber, at udvalget vil bringe sagen til en øjeblikkelig afslutning.

[Se Fredningsnævnets afgørelse her \(/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredericia%2f2012%2f201204%2fFredningsnaevnets_afgoerelse_-_Sti_i_Rands_Fjord_m.m..pdf\)](#)

Sti- og fugletårnsplanerne er i øvrigt omtalt i vores nyhedsbreve fra [juli 2011](#) og [april 2012](#).

Den ret sjældne og prægtige fugl, rørhøgen, har de seneste år haft sin rede stort set, hvor kommunen vil have stien.

Hvem 'genopdager' Rødrygget Tornskade?



For nogle år siden blev rødrygget tornskade registreret i DOF-basen) som ynglefugl i nærheden af Nederhøllsvej i Bøgeskov, men ellers er der i de senere år kun få observationer her i kommunen. Disse fotos er taget i Makedonien. Bemærk "banditmasken" og ryggen, der har givet fuglen navn. Den er let at kende.*

Rødrygget tornskade lever i skovlysninger og åbent land med afgræssede marker og overdrev, hvor der er hække og enkeltstående buske. Den sidder tit i toppen af en busk og spejder efter føde – og det kan være større insekter, firben, mus, frøer osv. Pludselig kaster den sig ud i luften efter sit bytte, som den måske spidder på en torn, og som så sidder der og spræller. På denne grumme måde får den sig en fødevarereserve, som holder sig frisk længere. Den overvintrer i Afrika og viser sig her hos os i maj.

Når fuglen i de senere år kun er registreret i Bøgeskov, tror vi, at det skyldes, at der ikke er kigget efter den de rigtige steder.

Prøv om du kan finde den her i kommunen og send os en mail, hvis det lykkes – gerne med et foto. Kig på steder med mange insekter og spredt bevoksning. Måske på skråninger i Elbodalen, måske på Forsvarets øvelsesområde på Hyby Fælled eller på Trelde Næs.

Advarsel: Fuglekigning er stærkt vanedannende!

*) Find udgaven af nyhedsbrevet fra januar 2012 – artiklen om sangsvanen – her kan du se, hvordan du bruger DOF-basen. Find brevet sådan: Gå ind på vores hjemmeside: www.dn.dk/fredericia og klik på teksten om nyhedsbreve.

Tirsdag den 29. maj

OBS! OBS!

2012



MØRBRAD MED BLØDE LØG..!

HOLD DIG VÅGEN ORE!
NÅR DU ER PÅ FUGLEKIKKERI

COPYRIGHT : MORTEN INGEMANN

I afsnittet før skrev vi, at fuglekigning er stærkt vanedannende. Man risikerer tilsyneladende også alvorlig lemlæstelse.

Kampen for smukkere strande: Brud på tilladelsen



Denne bådebro på Erritsø Strand strider på flere punkter mod tilladelsen fra kommunen. Og skulle Kystdirektoratet virkelig have fraveget sin praksis og tilladt bådtaget?

Kommunen fortæller, at der forestår en samtale med ejeren, idet der er tale om et brud på tilladelsen til bådebroen fra 2011, for her står der:

7. Der skal være offentlig adgang til bade- og bådebroen. Broen må ikke udstyres med anordninger (f.eks. låge eller kæde) der hindrer offentlighedens adgang, ligeledes må der ikke skiltes.

Kommunen oplyser i øvrigt, at kystfolderen – som vi fortalte om i juni-nyhedsbrevet – allerede virker på den måde, at man begynder at modtage ansøgninger om tilladelser. Det er vigtigt for kommunen, at vi får et smukt kystlandskab, og det er også DN's ønske.

Og så er der bådtaget. Da der ingen båd var, er det uklart, om der også er en hejs. Så vidt vi ved, giver kystdirektoratet altid afslag på begge dele i strandområder. Heller ikke staten ønsker, at danske strande skal skæmmes af sådanne konstruktioner. Vi afventer Kystdirektoratets reaktion.

En ny, lille fæstningsstormmåge



Det var lige ved at give midterskilning, da en kamikaze-måge kom susende for at forsvare sin unge.

Fæstningsdreng og fæstningspige kalder folk ofte sig selv med stolthed, når de er født inden for Fredericias volde. Hvad kalder man en mågeunge født samme sted!

Faktisk havde det været meget smartere, hvis forældremågen havde ladet som ingen ting. Først da den udførte sit skinangreb stod det klart, at der måtte være en unge i nærheden. Men derfra og til at få øje på den!

Vandplanerne - får vi ballade i kommunen?



Fra Gammelby Mølleå – her giver vandplanerne ingen problemer. Der skal højst med års mellemrum ryddes nogle væltede træer af vejen, men det er en anden sag.

Du har sikkert set vrede og bekymrede landmænd på tv og hørt dem fortælle om oversvømmede marker som følge af statens vandplaner. Og to af deres organisationer har lagt sag an mod staten.

Landmændenes forklaring er, at vandløbene ikke bliver gravet så dybt ned, at vandet kan løbe bort. Og statens forklaring er, at vores vandløb ikke blot er afvandingskanaler for landbruget. Her skal der også trives planter og fisk.

Miseren skyldes især to forhold. Lad os først tage en dal, hvor åen er rettet ud til en kanal og gravet dybere. Dalen er dermed er blevet afvandet, så man kan dyrke korn i den. Det bedste eksempel er Skjern Å dalen. Uheldigvis for landmanden sker der det, at engtørven iltes og ”brænder sammen”, og få år efter er engens niveau måske over en meter lavere. Og kommunen kan altså ikke blive ved med at grave åen dybere. Der skal fortsat være et fald. Derfor er Skjern Å dalen nu et naturområde.

Andre steder i landet har man store, flade områder, og hvis kommunen her reducerer grødeskæring og oprensning, vil markerne oftere blive oversvømmet i perioder med regn. Det vil være bedst med vedvarende græs og kvæg, men ikke godt med hvede eller raps på sådanne marker.

Her i kommunen finder vi vandløbene i dale stort set uden dyrkede marker, og desværre er der heller ikke græssende kvæg af betydning. Få problemer og næppe ballade i vores kommune!

Kommunen har nu overtaget statens vandplaner for vores område og skal føre dem ud i livet for statens regning. Vi i DN vil gerne have arbejdet udført hurtigere og i en lidt anden rækkefølge, end kommunen forestiller sig.

[Se vandplanerne for vores kommune her – de er nu i høring](http://fredericia.dk/fknyt/Sider/Hoeringer/vandhandleplan_off_hoering.aspx)
(http://fredericia.dk/fknyt/Sider/Hoeringer/vandhandleplan_off_hoering.aspx)

[Og her kan du se kommunens reaktion på vores kommentarer \(forhøring\) \(/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fLokale_afdelinger%2fFredericia%2f2012%2f201207%2fKommentarer_til_vandplan.pdf\)](#)

Desværre er Erritsø Bæk ikke med i denne udgave af statens vandplaner – men her bør der gennemføres en naturgenopretning. At kommunen selv skulle bruge penge på naturgenopretning som så mange andre kommuner, ser ud til at være utænkeligt! Vores byråd prioriterer ikke natur ret højt.

Har du lyst til at sige os din mening om emner i nyhedsbrevet?

Så end os en mail - fredericia@dn.dk

Tilmelding til DN Fredericias nyhedsbrev kan ske [her](#)
Her kan du også se de tidligere nyhedsbreve.

Meld dig ind i DN på www.dn.dk

Mange hilsener fra Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia

Karsten Enggaard, formand – tlf. 7594 3166

Ole Kløttrup, næstformand – tlf. 7593 1717

e-mailadresse: fredericia@dn.dk

Hjemmeside: www.dn.dk/fredericia

Gå ind på vores hjemmeside www.dn.dk/fredericia og se mere om, hvad vi arbejder med her i kommunen. DN's overordnede hjemmeside finder du her www.dn.dk.

Og er du i tvivl om noget, så ring til Karsten Enggaard på 7594 3166.

Om DN

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen



> [Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev](http://dn.dk/nyhedsbrev) > [Følg DN på Facebook](#)
(<http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439>)

